



Chris Bac

- livet s

*Howdan vil du bes
startede din forkær*
På min første skisæs
den upræparerede s
begynder mange en
freestyleorienteret. I
Måske fordi snowpa
slet ikke i Val More
havde snowparks, v
købte bøger med all
klart - jeg skulle nå
som muligt. De, so
umuligt at nå. Det
motivationen og tr

Jeg har altid god
muligt. Det medfø
Den manglende er
Danske Skiskole be
forskellige skilærer
sving, og har fået P

Førhen handled
Men i takt med at
piste-skiløb - lige
kultur også vægter

*Hvis man kigger p
tager på ski hvert
konkurrencen fra
der, hvor folk hell
for at drage ned i
generelt den dans
Jeg kan godt mærk
skiløb. Den aktive
skiferier, der kan t
som bliver mere o*

Christoffer Backman Sørensen

- livet skal leves på brede planker

Hvordan vil du beskrive dig selv som skiløber? Og hvordan startede din forkærlighed for offpisten?

På min første skisæson i Val Morel startede min nysgerrighed til den upræparerede sne. Når man er af sted på ski i en hel sæson, begynder mange enten at søge ud i offpisten eller at blive mere freestyleorienteret. For mig var det offpisten, der hurtigt lokkede. Måske fordi snowparks osv. ikke var super udbredte dengang – og slet ikke i Val Morel. På mine senere sæsoner, hvor alle skiområder havde snowparks, var det dog stadig offpisten, der lokkede. Jeg købte bøger med alle områdets kendte offpisteruter. Målet var klart – jeg skulle nå alle ruter beskrevet i bogen og helst så hurtigt som muligt. De, som kender den type bøger, ved, at det er tæt på umuligt at nå. Det lykkedes selvfølgelig heller ikke for mig. Men motivationen og troen var der hver eneste gang.

Jeg har altid godt kunnet lide at stå så hurtigt på ski som muligt. Det medfører typisk, at man ikke skal svinge alt for meget. Den manglende erfaring med de små sving, var også noget Den Danske Skiskole bed mærke i, da jeg begyndte at deltage på de forskellige skilærerkurser. Men jeg lærte både skolesving og kortsving, og har fået PSI2-kurset.

Førhen handlede det meget om svære linjer og høj hastighed. Men i takt med at jeg er blevet ældre, handler skiløb – især offpiste-skiløb – lige så meget om helhedsoplevelsen, hvor natur og kultur også vægter tungt.

Hvis man kigger på tallene, så er der færre og færre danskere, som tager på ski hvert år. Nogle folk vil argumentere for, at det skyldes konkurrencen fra surf, strand, og generelt billige fly til varme steder, hvor folk hellere vil tage på stranden end betale dyre domme for at drage ned i et kosterkab af en lejlighed. Hvordan oplever du generelt den danske ski- og rejsekultur anno 2018?

Jeg kan godt mærke, at folk har fået øjnene op for andet end skiløb. Den aktive ferieform er stadig populær, men det er ikke kun skiferier, der kan tilgodese dette. Et af alternativerne er surferier, som bliver mere og mere udbredt hos danskerne. I min optik er det

ikke mærkeligt, at surfing er blevet mere populært. Langt henad vejen kan surf det samme som skiløb, hvor man også har sport i samspillet med naturen, og så typisk til en meget billigere pris. Da vi fik surfrejser på programmet, var der 25-årige som ringede ind og spurgte, om de var for gamle til at lære at surfe. I dag tager 55-årige af sted med deres to børn, til trods for at ingen af dem har erfaring med surfing. Det siger måske noget om udviklingen.

Jeg oplever også, at der sker en ændring inden for skirejser – at danskerne efterspørger noget andet end den 'almindelige' skiferie. Det kan enten være til mere eksotiske skiområder eller det kan være rene offpiste-skirejser. Danskerne er gode skiløbere, der tør udfordre deres skiløb, og som også gerne vil opleve noget 'ekstra' på denne type ferie.

Du har længe været fortalende for, at folk skulle stå på bredere planker, når de tager af sted på ski. Hvad er det, som freeride-skikulturen kan tilbyde os skiløbere, som det traditionelle skiløb ikke kan?

Det er enkelt – offpisteskiløbet giver dig følelsen af frihed og det uforudsigelige. I takt med at skiene er blevet bredere og mere offpistevenlige, har det aldrig været lettere at komme ud i offpisten. Hvis man har mod på det, så er min holdning bestemt også, at man skal opsøge det, for det giver et helt andet kick og oplevelse. Man skal selvfølgelig kende sine grænser og ikke starte med at stå offpiste i svære områder som f.eks. Chamonix, men der er også mange gode offpistemuligheder for dem med mindre erfaring. Desuden er en skilærer eller bjergguide altid en god ide.

Hvor stærk er den danske freeridekultur i dine øjne, og hvor står vi i forhold til de freeridekulturer, du oplever rundt om i verden disse år?

Den danske freeridekultur, og sikkert også mange andre landes freeridekultur, er i bund og grund opdelt på baggrund af, hvor man står på ski. Da Tobias og Jeppe Hansen startede DM i Freeride, oplevede jeg bestemt, at kulturen blev stærkere, da de forskellige skiområders danske freeridere modtes mindst en gang om året.



- > *Dansk freeride har i en årrække valfartet til de klassiske offpiste-destinationer som St. Anton. Enkelte opdagede så Canada og USA, og senest er Japan kommet på radaren hos mange freeridere. Hvordan ser du udviklingen? Hvor tager de fleste danske freeridere hen?*

Jeg tror, at Japan vil fortsætte med at give flere og flere danskere unikke skioplevelser. Det land kan byde på helt fantastisk skiløb med masser af sne, hvor man samtidig kan opleve den smukke japanske kultur og nyde deres lækre mad. Canada har efter min mening rigtig meget at byde på, og der er stadig mange danskere, der har den oplevelse til gode, selvom det har været en kendt destination i mange år.

Men selvom flere og flere vil tage til Japan og Canada de kommende år, så tror jeg fortsat, at Alperne vil være der, hvor størsteparten af danskerne tager til. Både af økonomiske årsager, men også fordi Alperne byder på store skiområder, hvor man samtidig bor i en by med god afterski og med flere tilbud, når man ikke står på ski.

Bag kulisserne diskuteres sikkerheden for freeride meget i disse år. Har de bredere ski gjort det så let at komme ud i offpisten, at folks sikkerhed er i fare? Hvorledes oplever du danskernes niveau, når vi snakker evnen til at tage vare på sig selv i offpisten? De brede ski har absolut gjort det lettere at komme ud i offpisten og dermed også lokket flere personer ud i den dybe sne. Der er helt sikkert nogen, der bestemt ikke burde befinde sig der – enten fordi evnerne ikke rækker, eller fordi de ikke har sikkerhedsudstyret eller har lært at bruge det. Men jeg oplever, at mange danskere er bevidste om risikoen ved at bevæge sig uden

Skidestinationer som Makedonien og Indien kan give dig uberørt sne hele dagen kombineret med eventyr. I Makedonien får du og din gruppe hele bjergtet for jer selv, og det er ret unikt at kunne lave de første spor uden at skulle 'kæmpe for dem'. Samtidig er der mulighed for at få nogle helt anderledes oplevelser på ferien; besøge bjergbyer med varmestuer kun forbeholdt mænd, og hvor æsler stadig bruges som transportmiddel.

for pisten og står med det nødvendige sikkerhedsudstyr. Dog kunne mange helt sikkert godt blive bedre til at håndtere en alvorlig situation.

Du er en af foregangsmændene i Danmark for, at skilobere bør opsøge eventyret langt uden for skiverdenens alfarvej. Hvad kan skilobet i lande som Makedonien og Indien, som traditionelle skidestinationer ikke kan, og hvem bør tage derhen?



Skidestinationer som Makedonien og Indien kan give dig uberørt sne hele dagen kombineret med eventyr. I Makedonien får du og din gruppe hele bjerget for jer selv, og det er ret unikt at kunne lave de første spor uden at skulle 'kæmpe for dem'. Samtidig er der mulighed for at få nogle helt anderledes oplevelser på ferien; besøge bjergbyer med varmestuer kun forbeholdt mænd, og hvor æsler stadig bruges som transportmiddel. Eller få serveret frokosten midt på bjerget direkte fra gryden, der har stået og simret på bålet hele dagen. Du kan også overnatte på bjerget i telt eller iglo. Det er oplevelser, du ikke lige umiddelbart har adgang til i skisportsbyer som f.eks. Val Thorens.

Makedonien er egentlig for de fleste, som gerne vil eller kan stå i offpisten. Bjergene er mindre stejle end Alperne, og der er meget varieret terræn, der giver mulighed for at vælge en linie, der passer til ens niveau.

Indien er mere højalpint og adventurepræget. Desuden er hele situationen derude også mere intens. Grundet ekstra uroligheder derude i sommer valgte vi faktisk at aflyse vores tur derud den kommende vinter.

Ude i den store skiverden vokser randonee-skiløb voldsomt disse år. Hvad er det, randonee og skitouring kan, og hvilke danskere bør prøve kræfter med denne type skiløb?

Randonee-skiløb er fantastisk. Det er nok glæden ved selv at have gået op og gjort sig fortjent til at stå ned i (forhåbentligt) uberørt puder, der er motivationsfaktoren. Jeg synes, det er vigtigt også at sætte pris på turen op – så godt man nu kan. Se på naturen, tænk på, hvordan du vil stå ned, og klap dig selv på skulderen over den gode motion, du får. Du vil helt klart nyde hvert et sving ned ad bjerget.

Vi glæder os alle til vinteren! Men hvorledes ser din perfekte dag på ski ud? Og hvad glæder du dig mest til i sæsonen, der kommer?

Jeg er jo en offpiste-nørd, så den bedste skidag for mig er uden for pisterne. Gerne med nogle gode venner, højt solskin, ny sne eller som minimum sne uden en iset skorpe. To ture om formiddagen, gerne med lidt hiking. Derefter en hyggelig frokost og så en sidste tur, som godt må være dejligt lang og involvere endnu et hike eller en lille gåtur hjem. To øl på afterski og så hjem og spise aftensmad.

Den helt store skitur for mig i år var turen til Kashmir i Indien. Men vi har desværre måttet aflyse den på grund af nogle uroligheder derude. Jeg håber, vi kan realisere turen i 2020.

I stedet ser jeg meget frem til en randonee-tur til Makedonien og en uges skiløb i Østrig med min kæreste og vores lille søn. **L**

OM CHRISTOFFER BACKMAN

- Bor med kæreste og søn på 1,5 år i København.
- Har været af sted på fire sæsoner: Val Morel, Avoriaz, Les Arcs, Val d'Isère.
- Driver rejsebureauet DeBredePlanker.dk
- Har bestået PST2 fra Den Danske Skiskole, som er et kursus i offpiste og sikkerhed.
- Andre interesser: Surf - prøver at komme af sted et par uger hvert år, og surfer så meget det er muligt i Danmark og Sverige. Wakeboard - står et par gange om ugen i CCP, hen over sommerhalvåret. Det er ikke, fordi jeg lærer nogen nye tricks mere, men det er dejligt afstressende og giver god motion.